

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER'İN SENDİKAMIZIN 20 KASIM 1999 GÜNÜ YAPILAN XXI. OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA



Sayın Divan, TÜHİS'e üye kamu kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, Genel Kurulumuzun değerli temsilcileri, değerli basın mensupları; Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS'in 21. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Bilindiği üzere, işçi ve işveren sendikaları, çalışma hayatımızın olduğu kadar, demokrasimizin de temel kuruluşlarıdır. Günümüzde çalışma hayatı, kavga ve çatışmalar üzerine değil, uzlaşma ve diyalog temeline dayalı olarak sürdürülmektedir. Şüphesiz; taraflar arasında varılan uzlaşma ve anlaşmayla sınırlı ilişkilerdeki sorunlar çözüldükçe, devlet müdahalesi de bu ölçüde azalmakta ve sosyal diyalog süreci kuvvetlenerek, bunun doğal sonucunda, çalışma hayatında istikrar sağlanmaktadır.

Ülkemizde de, son yıllarda çalışma hayatında çatışma ve kavgadan ziyade, uzlaşma ve diyalogun ön plâna çıktığı, tarafların sorunlarını, karşılıklı diyalog içinde çözebildiklerini büyük bir memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Bu uzlaşma, şüphesiz ülkemizde de çalışma barışına katkıda bulunacaktır, bulunmaktadır. Zaten çalışma barışı, toplumsal barışın en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir toplumdaki barışı, huzuru, istikrarı devam ettirmenin ilk şartı, çalışma hayatında barışı sağlamaktır.

Bu cümleden olarak, işçi ve işveren sendikalarına huzurlarınızda takdirlerimi, tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde de taraflara, şüphesiz ki önemli görevler ve sorumluluklar düşeceğine ve bunun da üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır.

Çalışma hayatında istikrarın tesisi ve çalışma barışının sağlanmasında TÜHİS Kamu İşveren Sendikamızın da önemli bir payı olduğu muhakkaktır.

Bu çerçevede kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan olarak, konunun ciddiyetine istinaden, sözleşmelerin bitirilmesi hususunda gerekli gayretin ve çabanın sarf edildiğini de, huzurlarınızda ifade etmek isterim.

EKONOMİK İSTİKRAR:

Ülke olarak önemli merhalelerden geçmekteyiz. Hükümet olarak, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürekli bir büyüme

hızının gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir. Bunun realize edilebilmesi için de, öncelikle enflasyonun aşağıya çekilmesi gerekmektedir. Şüphesiz, enflasyon ile mücadelede Hükümetimiz tüm imkânları kullanmakla beraber, bu hususta kesin bir sonucun alınması, ancak toplumdaki tüm kesimlerin katkısıyla mümkün olabilecektir. Enflasyonun düşürülmesi hâlinde, çalışanlarımız da rahat bir nefes alacak ve özellikle gelir dağılımı açısından toplumda önemli bir rahatlama sağlanmış olacaktır.

Yine, önemli sorunlarımızdan biri olan sosyal güvenlikle ilgili olarak, gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerle, gerek sosyal güvenlik kuruluşlarının sorunlarının çözümüne ve gerekse yıllarca bu kuruluşlara prim ödeyen çalışanlarımızın emekli olmaları durumunda daha rahat yaşam sağlayacak bir gelir bağlanması hususunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yıllardan beri konuşulan, fakat bir türlü üzerine gidilemeyen İşsizlik Sigortası konusu, kayıt dışı çalışma konusu belli esaslara bağlanmıştır.

Ayrıca; aynı kanunla çıkarılan ve işsiz kalanlara belli bir dönem işsizlik ödeneği ödenmesini hükme bağlayan İşsizlik Sigortası Kanunu da çıkarılmış ve 01.06.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi de kanun hükmüne bağlanmıştır.

Aslında şair; **"Ol mahiler ki derya içredir, derya nedir bilmezler"** diyor. Biz, Türkiye'de toplum olarak hep şikâyet ederiz; Meclisimizden de şikâyet ederiz, **"kanunları zamanında çıkartmıyor"** deriz.

Birkaç gün evvel ülkemizi ziyaret eden Amerika Başkanı bizim Meclisimizde konuşurken kendi Temsilciler Meclisine bir atıfta bulundu, "Bizim Temsilciler Meclisi üyeleri bu vereceğim mesajı iyi dinlesin; şu içinde bulunduğum Meclis, Hazirandan Eylül ayına kadar 69 kanun çıkartmış, darısı bizim Meclisin başına" dedi.

Basınımızdan beklerdik ki; bu atıfta, küçük bir atıfta bulunsun, küçük bir nazire yapsın, hiç değilse, Meclisi övmesler ya, "Yahu, beterin de beteri varmış, biz hâlimize şükre-delim" desin. Maalesef, bunu bile yapmadı bizim basınımız. Ama, takdir edersiniz ki; 57. Hükümet kurulduğundan bu yana, Meclis 100'ü aşkın kanun çıkartmıştır, 100'ü geçmiştir. Şimdi o 69 rakamı, Meclis tatilinden önceki rakamdı, şu an 103 kanun çıkartılmış durumundadır ve bunların arasında Gümrük Kanunu gibi, 254 maddelik hacimli kanunlar da vardır; Sosyal Güvenlik Reformu gibi, Bankalar Kanunu gibi, Tahkime ilişkin Anayasa değişikliği gibi, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili Anayasa değişikliği gibi kanunlar da vardır.

YAKALANAN FIRSAT:

Aslında, Türkiye bir fırsat yakalamıştır, bu fırsatı iyi kullanmak durumundayız ve neticede kullanacağımız bu fırsatta millî menfaatlerimiz vardır. Bu Hükümetin devamında millî menfaatlerimiz büyüktür ve biz 57. Hükümeti teşkil eden siyasî partiler olarak bunun bilincindeyiz, bunun şuurundayız, bir-birimize kenetlenmiş vaziyetteyiz ve netice itibariyle de, Türkiye'nin önünde birikmiş bulunan bu engelleri birer birer aşacağız.

Tespitler yanlış değildir. Sadece biz söylemiyoruz; bizi dışarıdan gözleyenler de söylüyorlar. 21. yüzyıl, Türklerin yüzyılı olabilir, Türklerin çağı olabilir, Türkiye'nin çağı olabilir. Bulduğumuz coğrafi avantajlar, tarihî tecrübeler, insan potansiyelimiz, ekonomik durumumuz Türkiye'yi, 21. yüzyılın ülkesi hâline getirebilir. Bunda en önemli unsur, bizim birbirimize sarılmamız, kenetlenmemiz ve yanlışa düşmememizdir, doğru kararlar vermemizdir, verdiğimiz bu kararları istikrarlı bir şekilde uygulamamızdır. Bunda kesin zaruret vardır ve hepimiz, bu manada üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız.

Değerli misafirler; ülkemizin önemli meselelerinden birisi de özelleştirmedir. Yıllardan beri gündemde olmasına rağmen bir türlü sonuçlandırılmayan özelleştirme alanındaki temel anlayışımız, şeffaf, kamuoyunun vicdanında kabul gören bir esas içinde meselelerin sonuçlandırılmasıdır.

ÖZELLEŞTİRME KONUSU:

Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bugünlerde özelleştirme konusunda ciddi ve önemli adımlar atmış bulunmaktadır.

Aslında, bu meseleyi dünyada ilk ortaya atan ülkeler arasındayız.

Dünyada ekonomik gelişmeler belli bir açıklığa kavuşmuştur. Artık kamu sektörünün, devletin, belli işleri yapamayacağı kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Devlet, tüccarlık yapamaz, devlet, esnaflık yapamaz, devlet, çiftçilik yapamaz; bu işleri vatandaş yapacaktır.

Bizim vatandaşlarımız, bu meseleleri en güzel şekilde yürüten, yapan, önü açıldığı takdirde, önündeki engeller kaldırıldığı takdirde, bunu en iyi şekilde yürüten vatandaşlardır.

Bu konudaki münakaşalar, yıllarca soğuk savaş döneminde cereyan eden iktisadî münakaşalar artık kesin bir sonuca bağlanmıştır. Komünizm yıkılmıştır, komünizmle beraber müdahaleci ekonomik anlayış da yıkılmıştır, devletin bu işleri yapabileceğini savunan anlayış da mağlup olmuştur. Ama, "piyasa ekonomisi" demek, "serbest rekabete dayalı ekonomik düzen" demek, başıboş, keyfî ekonomi değildir; piyasalar mutlaka kontrol altındadır, o kontrolü sağlamak için de en önemli husus, devletin düzenleyici fonksiyonu, vergi alıcı fonksiyonu devam edecektir. İşleri vatandaşlarımız yapacak, biz, serbest rekabet şartlarını hazırlayacağız.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, kurulduğun-

dan bugüne kadar çok hayırlı hizmetler yapmışlardır, çok verimli çalışmalar yapmışlardır; her şeyden evvel, eğitim yapmışlardır. Bugün hangi başarılı özel sektörümüze bakarsanız bakınız, mutlaka önemli yönetim kademelerinde, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yetişmiş idarecileri bulabilirsiniz. İnsan yetiştirmek konusunda, eğitim sağlamak konusunda ve özel sektörümüzün gelişmediği bir dönemde, gücünün yetmediği bir dönemde, kamu sektörü olarak o alanı tutma konusunda son derece faydalı hizmetler yapmışlardır. Bu hizmetleri de, elbetteki yine devam edecektir; ama, unutmamak lâzım ki, dünyada artık kesin çizgilerle bellidir, müdahaleci ekonomik anlayışlar, kitleleri açlığa, sefalete mahkum ettikleri için yıkılmışlardır.

Türkiye, bu manadaki tercihini yıllarca evvel yapmıştır; ama özelleştirme alanında bizden sonra devreye giren ülkeler bizim önümüze geçmiştir.

Şimdi, yapmamız gereken husus, bu konudaki, gecikmemizi ortadan kaldıracak bir çalışma düzenini tutturaktır. Hükümetimiz bu konuda kesin karardır; biraz evvel de ifade ettiğim gibi, şeffaf, açık, kamu vicdanında kabul gören bir özelleştirme anlayışıyla bu meselelerin üzerine gidilmelidir.

DEPREM FELAKETİ:

Değerli misafirler; temas etmek istediğim son konu depremlerdir.

17 Ağustos 1999 günü Marmara bölgesinde, 12 Kasım 1999 günü de Düzce-Bolu bölgesinde vuku bulan depremler, gerçekten çok büyük can ve mal kaybına sebebiyet vermiş ve ayrıca ülke ekonomimize de önemli zararlar vermiştir.

Devlet olarak, Hükümet olarak deprem bölgesine gerekli olan tüm yardımların yapılmasına çalışılmıştır. Bu acılı insanlarımıza

yardım yapabilmek ve onların üzüntü ve acılarını paylaşmak için, bütün vatandaşlarımızın da yoğun bir gayret sarf ettiğini burada ifade etmeyi kadirşinaslık olarak telâkki ediyorum.

TÜHİS Sendikamız da, bu arada deprem bölgesindeki felâketzedelere ulaştırılmak üzere, Başbakanlık Kriz Merkezi Başkanlığı aracılığıyla 25 milyar liralık bir katkıyı, Yönetim Kurulunun kararıyla bizlerin aracılığıyla Başbakanlığa teslim etmiştir.

Aslında, deprem konusu açılmışken bir iki noktanın altını çizmek istiyorum.

Gerek içeride, gerek dışarıda anlatamadığımız bir konu var. Marmara bölgesi depremi, 1900'lü yıllarda dünyada meydana gelen depremlerin en geniş yüzölçümde etkili olanıdır. Bu depremin vurduğu saha, Belçika ve Danimarka'nın toplam yüzölçümünden daha fazladır. Böyle bir deprem, 1900'lü yıllarda, 20. yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde meydana gelmiş değildir.

Tabii ki, böyle geniş bir mesafeyi vuran ve orada tesir icra eden depreme karşı alınan tedbirlerde yetersizlikler olmuştur.

Son depremde, gerek kurtarma, gerek acil sağlık müdahalesinde, bir öncekine nazaran daha etkili, daha tesirli olunmuştur. Çadır temini konusunda şikâyetler vardır; ama 57. Hükümet değil de 157. hükümet de olsa, bütün Bolu vilayetini ve Düzce ilçesinin tamamını çadırlarda ikamet ettirme imkânına sahip değildir.

Burada kanunlarımıza göre, ağır ve orta hasarlı vatandaşlara çadır temin etmek gerekmektedir; görev budur, bu görev yerine getirilmiştir. Ağır ve orta hasarlı vatandaşların tamamının çadırı vardır. Ama, artçı depremler devam ederken, evi sallanmaya devam ederken insanlara, "senin evin az hasarlı veya hiç hasar görmemiş, gir evinde otur" demenin de haklı bir tarafı olamaz.

Vatandaşlar şikâyetlerinde haklıdır. Dolayısıyla, eğer depremle beraber yaşayacaksa, bu başımıza musallat olan bu musibet bizden uzaklaşmayacaksa, kanunlarımızda değişiklik yapıp, vatandaş evine girmediği müddetçe onlara çadır sağlayabilecek, geçici barınma sağlayabilecek birtakım imkânları da geliştirmemiz ve sistemimizin bu bölümündeki arızalarını da gidermemiz gerekmektedir. Hükümetimiz bu manada yeterli tedbirleri almak için çalışmaktadır.

Ağır ve orta hasar gören binaların sayısından çok fazla çadır gönderildiği halde, bu çadırlar yetmemektedir. Yani, kanunî görev yerine getirilmiştir; ama vatandaş haklıdır, "ben sallanıyorum" diyor. Daha dün akşam 5 şiddetinde Düzce'de deprem olmuştu; artçı depremdir ve bu depremin ucunu, kuyruğunu biz Ankara'da hissettik, bütün Ankaralılar sokaktaydı, İstanbullular sokaktaydı. Nereye gideceği, ne zaman nereyi vuracağı belli olmayan, hangi şiddette vuracağı belil olmayan bir afetle, bir felâketle karşı karşıyayız; bugünkü teknoloji henüz bunu çözmüş değildir. Ama, bunun ötesinde, işte "ben bildiydim, ben dediydim" gibi sözlere de fazlaca itibar ve iltifat etmemek gerekmektedir. Neticede, bu bir felâkettir, bu felâkete karşı önceden inşaat işlerimizi sağlam esaslara bağlamak suretiyle, imar mevzuatımızı sıkı kontrol altına almak suretiyle tedbirler alacağız ama, bu tedbirler hemen birdenbire kendisini göstermez, hissettirmez, zamanla kendisini hissettirir. Türkiye'nin imar ve inşaa mevzuatı baştan aşağıya değiştirilmektedir. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır; baştan aşağıya yeniden değiştirilecektir ve depremle beraber yaşamayı öğrenmiş ülkelerin geçirdiği tecrübelerden istifadeyle, Türkiye'de de bu mânâda eksiklikler tamamen giderilecektir.

Aslında bu felâket; sabahleyin Kamu-İş Kongresinde de söyledim, bana hep **Akif**'in "**Bölbü**" şiirini hatırlatır; ne hikmetse.

Bursa işgal edildiği gün **Mehmet Akif** o

kadar üzüntü duyar ki; -Bu millet ne zorluklar çekmiştir, ne sıkıntılardan geçmiştir, ne badireler atlatmıştır- vatanımızın bu köşesi işgal edildiği zaman millî şairimiz sabahleyin uyanır, bir bakar ki, bir bülbül feryat ediyor, o bülbülü dinlerken bu şiirini yazıyor, diyor ki:

“Eşin var, âşiyânın var,
Bahârın var, ki beklerdin,
Kiyâmetler koparmak neydi, ey bülbül,
Nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun,
Bir semavî saltanat kurdun,
Cihânın yurdu hep çiğnense,
Çiğnenmez senin yurdun.
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın
perişandır?
Niçin bir katrecik göğsünde bir umman
hurûşandır?
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden
Yıldırım Hân’ın,
Şenâ’atlarla çiğnensin muazzam kabri
Orhan’ın,
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefasız, kan-
sız evlâdı,
Serâpâ Garb’a çiğnettım de çıktım hâki-
ecdadı.”
Ve neticede der ki:
“Yetmez mi musâb olduğumuz bunca
devâhî,
Ağzım kurusun, yok musun ey adl-i ilâhî”
der.

Ve bülbüle şöyle seslenir: **“Senin hakkın değil, benim hakkım matem.”** Matem tutmak senin hakkın değil.”

Gerçekten, Türkiye çok ciddî şekilde sarsılmıştır, çok ciddî şekilde yara almıştır, ekonomisi tam uçuşa geçme safhasındayken bu deprem felâketleriyle karşı karşıya kalmıştır.

SIYASİ İSTİKRAR:

Bereket ki Türkiye, siyasî istikrarını bulmuş; Parlamentodan, ekonomisinin eksikliği-

ni hissettiği kanunları sür’atle çıkararak bir iktidara kavuşmuştur. Böyle bir atmosferde deprem felâketleriyle karşılaşılması, şüphesiz ki büyük talihsizliktir; ama, Cenabı Hak’tan gelen bu felâkete karşı sabırlı olmalıyız; birbirimizi itham etmeden, suçlu aramadan, netice itibarıyla bu depremin yaralarını saracağız. Bu depremin altında kalacak millet değildir Türk milleti. Bu depremin altından mutlaka kalkarız. Çünkü; bizim İstiklâl Marşımız yıllarca evvel **“korkma”** diye başlamıştır; korkmamalıyız. Bu deprem felâketinin de yaralarını sararız. Gidenleri getiremeyiz, ama mutlaka bu depremden alınması icap eden dersleri alırız, bu depremden dolayı, alınması gereken tedbirleri almaya devam ederiz. Üşüyen insanlar var, soğukta titreyen insanlar var, onları görmüyor, seslerini feryatlarını duymuyor değiliz, hepimiz hissediyoruz bunu. Bunu hissederek, bunu düşünerek, bununla ilgili tedbirleri alarak, hep beraber hâdiselerin üzerine gitmeliyiz, gitmeye kararlı olmalıyız. Yeise düşmeyeceğiz, ümitsizliğe kapılmayacağız; biz bu hâdiselerin üzerinden gelebilecek bir millet olduğumuzu hep beraber göstermeliyiz, hep birlikte elele vermeliyiz.

Değerli temsilciler; **TÜHİS**’in bugüne kadarki etkinlikleri yapmasında yardımcı olan mevcut Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantılarında kendilerine başarılar diliyorum. Genel Kurulumuzda seçilecek yöneticilere de şimdiden başarılar diliyorum.

Genel Kurulumuzun, Türk çalışma hayatına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.